

GAZİKARS

AYLIK - HABER - KÜLTÜR - EDEBİYAT DERGİSİ EYLÜL 2008



**İsmail Aytemiz'in Kars'ta yaptırdığı
Kapalı Spor Salonunun açılışını
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı.**

**Resul Yıldız'a T.B.M.M. tarafından
üstün hizmet ödülü verildi.**

BÜYÜK BİR ZAFERİN ÖYKÜSÜ

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir.

Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı. Her yıl 30 Ağustos günü yurt çapında törenlerle kutlanır. Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkomutanlığında galibiyetle tamamlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni (Büyük Taaruz) anmak için kutlanan bayramdır. Gerçekte tüm düşman birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi daha sonra olsa da, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının düşmandan arındığı günü temsil eder.

Zafer Bayramı, ilk defa 30 Ağustos 1923 günü Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de kutlanmıştır. Resmî olarak Zafer Bayramı ilân edilmesi 1935 yılının Mayıs ayında olmuştur. Zafer Bayramı, tüm yurttaki törenlerle kutlanır. Devlet erkânı ve bir çok vatandaş, Ankara'da Anıtkabir'i, diğer illerde de anıt ve şehitlikleri ziyaret edip, Mustafa Kemal Atatürk'e, silâh arkadaşlarına ve komutasında savaşmış askerlere şükranlarını sunar. Hemen hemen her yerleşim yerinde, askerî birlikler geçit törenlerine katılır. Ayrıca dış temsilciliklerde de çeşitli kutlamalar yapılır. 30 Ağustos günü,

Türkiye'de Dünü düşünüyorum da ülkemizin, her fidesi teker teker koparılmış, cananlar canlarından ayrılmış, insanlarımız mahzun ve bedbaht... Uçsuz bucaksız topraklarımız, vatanımız dediğimiz topraklarımız, düşman elleriyle yağmalanmıştı. Ormansız kalmıştı yaralı ağaçlarımız. Topraklarımız birer birer işgal ediliyor, insanlarımız acımasızca katlediliyorlardı. Acımasız olan gerçek yüzlerini gözler önüne seren düşmanlar, çılgınca yağmalıyorlardı vatanımızı. Asi bir deli rüzgâr yaralamıştı sanki kanatlarımızı, kâbus gibi üzerimize çöken esaret rüzgârı ise, her şeyden daha acıydı. Deli bir fırtınaydı sanki bu. Fırtına öncesi sessizlikten sonra yaşanan ateşli ve acı olayları barındıran amansız günlerdi, o günler. Her günü, bin yıllık işkenceyi andırıyordu. Bir mucize gerekliydi akan sulara dur diyecek. Bu mucize, Türk gençliğinin ufkuna güneş gibi doğan Ulu Önder'den başkası değildi.

İşte o beklenen an gelmişti. Ulu önder dağınık güçleri toplamış; tek yumruk olunmuştu. Kanlı çarpışmalar, ateşli anlar, dehşet dolu günler yaşandı.

Ama yılmayan Türk insanı amacına ulaşmış, zafer bayrağını alınının aklıyla sonsuzluk gönderine çekmişti. Özgürlüğe ulaşmış Türk evlâdının yükseliş zaferiydi bu. Bir atmacanın süzülüşü değil, göklere yükselişiydi bu.

Büyük bir zaferin öyküsüydü işte bu... Hatice Anaların cephaneye taşıdığı, Mehmetlerin canla başla savaştığı, şehit kanlarının aktığı, akan kanlarla göklerde bir yıldız gibi parlayan istiklâl bayrağımızın şahlandığı bir mücadelenin eseriydi bu vatan. İşte böyle bir vatana, anamız dediğimiz vatanımıza gözümüz gibi bakmalı, onu sakınmalıyız. Ulu Önder'in yüksek devrimini, yüce eserini korumalı, bize emanet edilen Cumhuriyeti özgürce yaşatmalıyız.

Türk'ün adı Cumhuriyet, ülküsü özgürlüktür. Her bacada bir duman gereklidir. Bizim bacamız yüce Ata'nın yolu, dumanımız ise özgürlük ateşinin dumanıdır

Sonu gelmez bir savaşı yaşanan. Askerlerin babası, dedesi ve çocukları kendilerini bildi bileli cepheden cepheye gidiyorlardı. Başta Osmanlı İmparatorluğu'nun mücadelesi olan savaş artık şerefli bir Kuvayı Milliye hareketiydi. Evlerindeki kadınlar, yaşlılar, kahvelerde, camilerde, hasat yerlerinde Mustafa Kemal Paşa'nın Ordusunu anlatıyordu. Direnen, yenilmeyen, ölen geri çekilmeyen. Ama savaşın sonu gelmiyordu. Şimdi yokluk en zor soluklarını veriyor Egeye bakan Anadolu toprakları, sıcakla kurumuş topraklarının şehit kanıyla sulanacağını bilerek üzülyordu. Ancak yer de, gök de bu dürüst ve evini koruyan orduyla. Herkes biliyorduki bu son savaş. Herşeyin kaderini değiştirecek son savaş. Tarihi soranlar için 30 Ağustos 1922_ydi.

Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuzun da Zafer Bayramı kutlu olsun...

